

Land van das en burcht

3,6 km

5,2 km





Landgoed Tongelaar

Centraal op dit landgoed ligt een kasteel, omringd door boerderijen in het groen. Je waant je hier zo op het Franse platteland. Het kleinschalige cultuurland wordt er afgewisseld door strepen bos, lanen en houtwallen. De das heeft er zijn burcht en scharrelt in de vochtige graslanden zijn lievelingskostje bijeen: regenwormen. Omdat deze alleseter ook een zoetekauw is, zijn in de houtwallen besdragende heesters aangeplant als vlier en sleedoorn. Dit trekt ook vlinders aan en levert broedgelegenheid op voor allerlei vogels.



Meer weten over
Kasteel Tongelaar
scan de QR-code



Das

De schuwe das leeft een verborgen leven en is vooral 's nachts actief. Zijn sporen zijn voor de oplettende natuurliefhebber wél overal te ontdekken: 'wissels' (door dieren uitgesleten paden), mestputjes, vraat- en graafsporen en haren aan het prikkeldraad.

Geelgors

De geelgors houdt van open terrein, afgewisseld door bosjes en solitaire bomen. Daar wordt ook in gezongen en aan de voet ervan ligt het goed verscholen nestje. De jongen worden gevoerd met insecten, de oude vogels eten onkruidzaden en graankorrels.



Gevlekte aronskelk

Zijn naam heeft deze plant te danken aan de bloeikolf in de vorm van een staf. Met dit attribuut zie je Aäron, de broer van Mozes, altijd afgebeeld. Na bevruchting door insecten die afkomen op de aasgeur maakt de 'staf' plaats voor oranje besjes.



Bakhuisje

In Brabant hadden vroeger veel boerderijen een eigen bakhuisje. Het bakhuisje op Tongelaar bediende er maar liefst acht. Na de restauratie werd het rijksmonument incidenteel gebruikt. Daar komt verandering in. Kasteel Tongelaar wil het bakhuisje regulier gaan gebruiken voor de bereiding van streeklekkernijen.



Steun ook de Natuur 'dichtbij huis' en wordt beschermer voor slechts €15,- per jaar.
U steunt er de Brabantse natuur mee én geniet zelf ook van vele voordelen.

www.brabantslandschap.nl

